



Απαντήσεις

- A.** Η αρθρογράφος προβληματίζεται για την ισότητα των δύο φύλων σε περίοδο κρίσης εντοπίζοντας αντιφάσεις στην αναγνώρισή της. Υποστηρίζει ότι είναι επιβεβλημένη, αφού οι έρευνες αποδεικνύουν ότι περισσότερες γυναίκες στην παραγωγή οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη. Διαπιστώνει ότι η οικονομική κρίση και η κατάρρευση μιας ουτοπίας επανέφεραν αντιλήψεις που περιορίζουν τη γυναίκα στο σπίτι. Αυτός ο περιορισμός φαντάζει φυσικός, όμως της επιβάλλει έναν ρόλο απομονωμένο χωρίς προοπτική ανάπτυξης. Στη συνέχεια αναρωτιέται για ένα μέλλον με γυναίκες περιορισμένες και αμέτοχες. Αναφέρει ότι η κυβέρνηση πραγματοποιεί δράσεις με στόχο την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών επιδιώκοντας να αναδείξει τα δικαιώματά τους. Συμπεραίνει ότι με τόσα επιτεύγματα είναι παράλογο να απομονώνεται η γυναίκα, γιατί μόνο συνεργαζόμενα τα δύο φύλα μπορούν να επιτύχουν την πρόοδο.
- B1.** Η αρθρογράφος αναρωτιέται πως θα επιβιώσει η γυναίκα όταν απέχει από τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία θεωρούνται αυτονόητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή της σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις. Η αποχή αυτή οδηγεί τη γυναίκα στην κοινωνική περιθωριοποίηση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων χαμηλής αυτοπεποίθησης. Η παθητικότητα και η άγνοια των εξελίξεων είναι υπεύθυνες για τα συμπλέγματα κατωτερότητας που της δημιουργούνται. Η αμάθεια την καθιστά εύκολο θύμα χειραγώγησης και εκμετάλλευσης σε όλους τους τομείς. Η γνώση, λοιπόν, είναι επιβεβλημένη γιατί απελευθερώνει και αναπτύσσει αισθήματα δύναμης και αυτοπεποίθησης.
- B2.** Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση. Η αρθρογράφος δικαιολογεί στις λεπτομέρειες γιατί η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να αποτελεί αίτημα μόνο στις εποχές της αισιοδοξίας.
- B3.** Δικαίωμα - απαίτηση, αίτημα - αξίωση, ευημερίας - ευπορίας, υποστήριξης - βοήθειας, πυρετώδεις – εντατικούς

Γ. Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές,

Είναι γεγονός ότι οι άντρες σε ορισμένες χώρες με δυσκολία απεμπλοούν τα δικαιώματα που είχαν και έχουν και με μεγαλύτερη δυσφορία συμβιβάζονται με την αντίληψη της εξίσωσης των δύο φύλων. Από τη άλλη, επίσης, πλευρά πολλές γυναίκες, ωθούμενες από τον αέρα του φεμινισμού και προσπαθώντας να πάρουν «εκδίκηση» για την καταπίεση αιώνων, φτάνουν σε προκλητικές ακρότητες που εξοργίζουν και τους πιο καλόβουλους άνδρες. Ωστόσο, αν θέλουμε να οδηγηθούμε στην ατομική πρόοδο και στην κοινωνική ευημερία, είναι καιρός πια να παραμεριστεί η ανδροκρατική αντίληψη, να αποφευχθούν τα ακραία φαινόμενα του φεμινισμού και να επικρατήσει η ειλικρινής και ισότιμη συνεργασία μεταξύ των δύο φύλων. Μόνο τότε θα προοδεύσουν τα άτομα και οι κοινωνίες, γιατί θα επέλθει ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ειδικότερα, με την ισότιμη και ειλικρινή συνεργασία επιτυγχάνεται η οικονομική ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν περισσότερα εργατικά χέρια, λαμβάνονται περισσότερες πρωτοβουλίες και παράλληλα ευνοείται ο προγραμματισμός και η οργάνωση, με αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής. Επιπλέον, επέρχεται ουσιαστική πρόοδος στην παιδεία και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιεί ευκολότερα και ασφαλέστερα τους στόχους της. Όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης συνεργαζόμενοι με ισοτιμία και ειλικρίνεια προωθούν αποτελεσματικότερα το δύσκολο έργο της εκπαίδευσης.

Η κοινωνική ομαλότητα είναι άλλη μια κατάκτηση της αρμονικής συνεργασίας των δύο φύλων. Στην κοινωνία επικρατεί η άμιλλα, η συνεργασία και ο διάλογος και παύουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των φύλων. Μέσα σε ένα κλίμα ομαλότητας είναι φυσικό να προωθείται η επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και να αναπτύσσεται η κοινωνική συνείδηση και στα δύο φύλα. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται ομαλά οι διαπροσωπικές σχέσεις και αποβάλλεται η εγωπάθεια. Επιπρόσθετα, αίρεται και καταδικάζεται η αδικία σε βάρος των γυναικών. Η αντιμετώπιση της γυναίκας ως κατώτερου όντος από τον άνδρα, εκτός από το ότι είναι και ανήθικη στάση ζωής, επιφέρει και κοινωνική δυσλειτουργία. Με την αναγνώριση των δικαιωμάτων της αντιμετωπίζεται με ισότητα, ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια και εκλαμβάνεται ως αξία και όχι ως μέσο εκμετάλλευσης. Είναι φυσικό η κατάσταση αυτή να ευνοεί τη συνεργασία και την πρόοδο σε κάθε επίπεδο.

Θα ήθελα να τονίσω ότι με τη συνεργασία πετυχαίνεται η ψυχική ηρεμία και ισορροπία και για τα δύο φύλα. Οι άντρες αποβάλλουν τα συμπλέγματα ανωτερότητας και οι γυναίκες τα συμπλέγματα κατωτερότητας. Η ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία οδηγεί και τα δύο φύλα στη διαπίστωση ότι οι ικανότητές τους είναι ίδιες και ότι είναι άδικο και ανέντιμο να καλλιεργούνται αντιλήψεις που υποβαθμίζουν τη γυναίκα. Η κατάσταση αυτή πληροί με ικανοποίηση τις

γυναίκες, τις απαλλάσσει από την εσωστρέφεια και τις εφοδιάζει με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και αγωνιστικότητα, καταστάσεις που οδηγούν στην καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους.

Η συμμετοχή των γυναικών στο πολιτικό «γίνεσθαι» έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της πολιτικής ζωής, αφού ακούγονται περισσότερες απόψεις και προτάσεις για τη θεσμοθέτηση κανόνων που αφορούν την κοινωνική ζωή. Έτσι, προωθείται η αξιοκρατία, εμπεδώνεται η έννοια της δημοκρατίας και κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, παράγοντες που οδηγούν στην πρόοδο. Η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο φύλων συνεπάγεται και ίση κατανομή των ευθυνών που βαραίνουν μια οικογένεια. Η ανατροφή των παιδιών βαραίνει και τα δύο φύλα και με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα και στη γυναίκα να συμμετέχει στα κοινά, να προσφέρει και να δραστηριοποιείται με περισσότερη άνεση στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων.

Από όσα αναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι αποτελεί αναγκαιότητα η ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, αν θέλουμε, βέβαια, την ατομική πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. Ωστόσο, πρέπει και στην πράξη να υλοποιείται η άποψη αυτή. Αυτό θα συμβεί, αν οι άνδρες απαλλαγούν από την παραδοσιακή νοοτροπία του άντρα-αφέντη και οι γυναίκες με υπευθυνότητα και σοβαρότητα αναλάβουν πρωτοβουλίες και αγωνιστούν για την κατάκτηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Όταν τα δύο φύλα αισθανθούν ισότιμα και αποκτήσουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με όλα τα θέματα, που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι κοινωνίες στην εποχή μας, τότε θα αισθανθούν ψυχική πληρότητα και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Μόνο τότε η κοινωνία μας θα ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία και πνεύμα επιτυχίας.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Επιμέλεια: Παχή Χαρά

Τομέας Φιλολογίας

Ορόσημο Αθήνας - Χαλανδρίου